

EEN WEEKBLAD MET MICKEY EN KUIFJE



POP



Nr. 5

1 februari 1964
Voor abonnees 35 ct.
Losse nummers 45 ct.

© 1964 Walt Disney Productions
© 1964 De Gemaatsigde Pers N.V.
© 1964 Editions Lombard



HALLO, beste vrienden!

TWEE foto's deze week bij ons artikel-tje: één van 'n machtige vuurvogel, de Firebird III, de andere van een KLM-stewardess. Op pagina 24 en 25 staan méér foto's van deze Firebird en bovendien van zijn twee voorgangers, terwijl je daar ook het verhaal van deze experimentele auto's kunt vinden. Andere foto's van de stewardess staan op pagina 17; zij is een van de drie

mensen die jullie deze week iets over hun beroep vertellen. Een maand geleden waren de eerste drie aan het woord: de invlieger, de televisie-omroepster en de sporttekenaar; deze keer zijn het een treinmachinist, een stewardess en een voetballer, een van de beste die Nederland ooit heeft gehad: Faas Wilkes. Enkele jaren geleden was voor de helft van de Mila-



VOOR PIENTERE **PEP** PUZZELAARS

De burgemeester van Boswoude was erg trots op het prachtige bos dat aan de rand van zijn gemeente lag. Hij had een groot bord laten aanbrengen waarop de wandelpaden in het bos waren geschilderd. De vakantiegangers die er kwamen wandelen, vonden dat wel prettig. Maar de inwoners van Boswoude zelf wandelden nooit in het bos.

"Laat die bomen toch omhakken," zeiden ze tot de burgemeester. "U kunt ze verkopen en met de opbrengst de gemeentekas versterken, terwijl wij van de grond bouwland kunnen maken." Maar de burgemeester dacht er niet aan. Eindelijk gingen er eens twee inwoners van Boswoude in het bos wandelen. Zij droegen grote bijlen. "We hakken niets om," beloofden ze. "Het is maar een demonstratie." Maar de burgemeester had ook voor een demonstratie gezorgd. Op de plattegrond had hij een spreekwoord

laten schilderen, dat wel sloeg op de toekinders in Boswoude. "Zo, het staat er helemaal op," burgemeester," had de schilder gezegd, maar hij zei er niet bij, dat hij er een puzzel van had gemaakt. Kunnen jullie nu deze puzzel ontloffen? Je moet beginnen te lezen bij de letter D en van daaruit verder over de paden gaan. Je mag elke letter zo vaak gebruiken als je wilt, als je maar op de paden blijft en geen letters overslaat.

We zullen je even op weg helpen. Het eerste woord van de oplossing is "door". Als je nu opzoekt hoe dat ontstaan is, begrijp je ook de manier waarop je verder kunt gaan. Zo, en probeer nu zelf steeds de juiste paden te kiezen. Schrijf je oplossing op een briefkaart en stuur deze vóór 6 februari naar red. PEP, Postbus 1444, A'dam. Schrijf in de linkerbovenhoek aan de adreszide van de briefkaart: Pep-prijsvraag nr. 5. Veel succes!

nese bevolking de maandag de dag waarop nog zes lange dagen gewacht moest worden vóór men de „wondervleugel“ van hun Inter, de Italiaanse club Internationale, weer aan het werk kon zien. Het was een vleugel van twee artiesten, waar half Milaan nog over spreekt, en de naam van een van die twee was: Faas Wilkes!

Wij hebben al vaak brieven gekregen waarin het verzoek stond of er in PEP niet 'ns wat geplaatst kan worden over de Marine Luchtvaart Dienst, de MLD. Volgende week komt er al iets van en Hugo Hooftman heeft ons beloofd foto's van MLD-vliegtuigen en helikopters op te duiken en er een fijn artikel-tje bij te schrijven. Nog even geduld dus!

De oplossing van prijsvraag nr. 3: het aantal letters p is 7.

PRIJZEN:

1e prijs: horloge; 2e prijs: foto toestel; 3e prijs: tafeltennis spel; 4e prijs: kruiswoordspel; 20 troostprijzen: een boek.

DE WINNAARS VAN PRIJSVRAAG No. 50 ZIJN:

1e prijs: Lida Andriessen, Ertgoolerstr. 117, Hilversum; 2e prijs: Peter v. d. Hoop, Ridder Voast, 12, Geleen; 3e prijs: Marian en Kees de Looijer, Het Zwin 18, Anmerzoden; 4e prijs: Paul en Eric Smilt, Verzetstr. 5, Koog a.d. Zaan. De winnaars van een troostprijs krijgen deze, zonder dat hun naam in Pep komt te staan, thuisgestuurd.





Ton en Tineke



door Franquin



PEP

in het land van BOEM-BOEM

Het Boem-Boem volkje heeft wraak genomen omdat hun een kangoeroe ontstolen is door de filmploeg van Baseck. De eerste aanval is achter de rug....

Ze zullen vast en zeker terugkomen, professor!
Ze zagen er bijzonder wraakzuchtig uit! We moeten oppassen...



En de hele zaak achterlaten zeker?! Al m'n kostbare apparaten en de decors? Nóóit neem ik de vlucht, hoor je dat?!



En daarop zet de professor zijn plannen uiteen...



In het halfluister houden Pep en zijn metgezellen zich bezig met allerlei geheimzinnige voorbereidingen...



Intussen wordt er bij de pygmeëen druk wacht gelopen en scherp uitgekeken...



* O ja? Wat is het wachtwoord?

** Onvertaalbaar!

*** Goed, loop maar door!

Bij dageraad...



* Allemaal aantreden voor aanval nummer twee!

Maar als ze tot de tweede aanval overgaan...



... wacht de woedende pygmeëen een verrassing.



* Verdikkie! Het kamp is verdwenen! Ze zijn gevlucht!

** Dat bestaat niet! Ze waren volkomen ingesloten!

*** Dit is zo grof, dat we het liever niet vertalen...



Maar intussen...





Nee, hoor! Ik geloof werkelijk dat ze het opgeven... ze trekken zich terug... wat een geluk, zeg!



Fantastisch! Geweldig! Alweer 'n overwinning dank zij mijn onmisbare hulp! Hoera!

WOE-AU!



O, wat een pech! Dat hebben ze natuurlijk gehoord... Ja hoor! Nu zetten ze een nieuwe aanval in! Nu zijn we er bij!

Het spijt me! We zullen ons moeten verdedigen!



Op bevel van de Tovenaar rennen de pygmeënen met gebogen hoofd naar voren.

BOEM! BOEM!

Vooruit, dapperen! Die blanke handen moeten hierachter zitten!



... waar de pygmeënen hen omsingelen!

Stop! Terug jullie! Ik zal mijn spullen verdedigen tot in de dood! Maak dat je wekomt, lelijke indringers!



en botsen hard tegen het decor aan!

BOEM!

Dit gebeurt niet helemaal zonder brokken! Onze vrienden vluchten weg tussen de overgebleven decorstukken...



Stop! Geef me die klepper terug, akelig onder-de-maats-kereltje! Vooruit, geef die klepper terug!



*43 Zo leert hij 't wel af zijn neus in onze zaken te steken!

WORDT VERVOLGD



OPERATIE

Onthutst laten de drie schurken hun wapens vallen...

Dat is 'n misverstand!
We werden door
N'Golo gestuurd! Weet
u dat niet?

Natuurlijk... Maar dokter Richard
heeft zijn zoon genezen en nu be-
tuigt hij zijn dank door mij te
bevrijden en de tovenaars die
N'Golo aanhing, te verjagen.

Toen hij me vertelde
dat je kwam, heb ik
hem ingelicht over je
proefnemingen met
raketten...

Met moeite kon ik hem ervan
weerhouden je te doden. Je zult
levend aan de politie worden uit-
geleverd. Ik neem nu de helikop-
ter waarmee je hierheen gekomen
bent. Wij weten dat je langs de
stroom geland bent.

Maar eerst wil ik weten waar
de pantserwagens en de rebel-
lenvliegtuigen staan opgesteld!

Deze mensen wil-
len met plezier je
geheugen even op-
frissen. Of is het
niet nodig...?

Nee! De basis ligt
aan de voet van de
Basa-Betuberg!

Maar je zult te laat
komen! De pantser-
wagens zijn al onder-
weg. Morgen geeft
N'Golo 'n receptie voor
de president en de hoge-
re officieren. Dan slaat
hij meteen zijn slag!

Want morgen zullen de
pantserwagens de hoof-
stad bereiken en bombar-
deren de vliegtuigen van
de rebellen de militaire
vliegvelden!

Verdraaid! Roep alle stammen
op, opperhoofd! We moeten de
pantsercolonne die naar Mon-
ravia oprukt, opsporen en de
andere rebellen tegenhouden...

Ik zal het doen!

Samen met enkele krijgers
gaat Dan naar de plaats waar
de helikopter geland is...

En even later
is hij op weg
naar de neder-
zetting van
dr. Richard.

Eerst moet ik Grant verhinderen weg te
gaan. Dan licht ik de president in om alle
samenzweerders te laten aanhouden. Het is
te hopen dat ik nog op tijd kom...



JUPITER!

De directeur van „Liberia Air” is met zijn handlangers op weg naar het dorp „Puta”, waar hij Dan Cooper wil laten verdwijnen. Opeens staat een aantal inboorlingen voor hen, gewapend, met in hun midden Dan Cooper...



De directeur van de „Liberia Air” moet de man achter de schermen kennen die deze hele Jupiter-geschiedenis op touw heeft gezet. De assistent van dokter Richard, die betrokken is bij de moord op Duchêne, is naar Canada gegaan. Daar kreeg hij wellicht zijn bevelen....



Ik moet Grant verrassen, anders ontsnapt hij en brengt N'Golo op de hoogte en dan loopt 't fout...



Intussen maakt Piet zich ongerust over Dan...

Dan is nog steeds niet terug! Er moet hem iets zijn overkomen!

Wel nee, hij heeft alleen wat langer werk dan hij had voorzien.



Arme jongen! Ik geloof ook dat er iets gebeurd is. En hij kan ons niet waarschuwen, want onze zender en ontvanger zijn stuk...



PANG PANG



Er wordt geschoten! Wat is er aan de hand?

Ik ga kijken. Blijf jij hier, Piet!



Ik hoor Grant roepen... De dokter loopt erheen met zijn helpers...



COOPER!

Jij?

Fijn jullie terug te zien!



Ik bracht een onverwacht bezoek aan meneer Grant. Hij hield me voor een misdadiger en schoot op mij... Gelukkig zette ik mijn helikopter een eindje hier vandaan aan de grond!



En dan hoort dokter Richard tot zijn grote verbazing van de dubbele rol die zijn ziekenverpleger samen met de directeur van de „Liberia Air” heeft gespeeld...

We moeten de opstand onderdrukken en N'Golo aanhouden. Maar hun handlangers in Canada mogen niets vermoeden. We moeten de zaak gelijktijdig in Liberia en in Canada aanpakken. Grant moet ons de naam van de baas in Canada geven...



WAT?... DIE ZEG IK JE NOOIT!





KALMAAN, KERELTJE!



Met schurken van jouw slag maken wij gewoonlijk korte metten!

Wat bedoel je Dan?



Wel, ik geef die ellendeling nog een paar seconden de tijd...

NEE! Ik zal je alles vertellen!



Dat is beter. Spreek op! Ik luister...



De lafaard vertelt alle bijzonderheden, die Dan in staat stellen de geheimzinnige organisatie te ontmaskeren.

Ja, de raketten monteerd, nadat afzonderlijke

worden in Canada geze door meneer X in stukken zijn aangekocht.



Die meneer X. Wie is dat?

Slim Colman... Hij woont in Vancouver, Tuscanystraat 125.



Mooi! Ik zal de president in Monrovia waarschuwen en alle nodige inlichtingen aan de Canadese politie seinen.



Even later verlaat Dan aan boord van zijn „Blauwe Driehoek“ de nederzetting.

Wat een snelheid! Dit is eindelijk weer eens vliegen na al dat zweven met die helikopters!



Als Grant de zender gemaakt heeft, kan dokter Richard de bommenwerpers waarschuwen, zodra de tanks van de rebellen ontdekt zijn.



Terwijl Dan naar de hoofdstad vliegt, geeft de tamtam een dringende boodschap door.

BOMBOD



De negers worden te wapen geroepen. Zullen de stammen de oproep beantwoorden? Zullen ze Dan helpen?

BOM BOMBODOMBOM



In de slapende dorpen wekt de tamtam de negers; dezen gaan druk aan 't beraadslagen.



Iedereen is diep verontwaardigd...



N'Golo heeft ons verkocht aan slechte blanken, die ons laten sterven! We moeten de mannen van N'Golo in ons gebied verslaan!



En dan weerklinkt de oproep boven het oerwoud: „Verjaagt de soldaten van N'Golo...!”

VERJAAGT DE SOLDATEN VAN N'GOLO!... VERJAAGT!

BÔW BÔW

BÔW BÔW!

Terwijl de krügers de wapens grijpen, bespieden verkenners de rebellen.



Tot op zekere dag een boodschapper de nederzetting bereikt met inlichtingen over de pantsercolonne...

Grant, alarmeer kapitein Cooper op de controletoeren van de militaire basis van Monrovia!



Tegen zijn zin gehoorzaamt de schurk.

Hallo, Monrovia Air Force... Hier de post van dokter Richard...



Hier volgt de positie van N'Golo's pantserwagens. Huidige positie: Olifantenbaan, 50 km van de vlakte.



En in de controletoeren...

Prachtig! Nu kunnen wij overal tegelijk ingrijpen!

Ik hoop het! De Canadese politie staat klaar om meneer X in te rekenen. Ik ga terug!



Een kwartier later vertrekt Dan naar de nederzetting...



De machines van de Liberiaanse luchtmacht vliegen naar de Olifantenbaan...



Andere bommenwerpers gaan naar het rebellenkamp om daar de toestellen van de opstandelingen te vernielen.



Boven 't oerwoud wordt Dans aandacht getrokken door ontploffingen en rookslierten...

De strijd is begonnen!



De enorme pantserwagens worden nauwkeurig gebombardeerd.



Als de soldaten zien dat zij aan alle kanten door de negers omsingeld zijn, verlaten zij hun tanks en geven zich over.



Intussen wordt N'Golo, de verrader, aangehouden.



Aan de andere kant van de oceaan verlaat de geheimzinnige meneer X zijn woning in een... politieauto met inspecteurs!



© 1964 Editions Lombard

Als Dan bij zijn vrienden op de nederzetting komt, hoort hij dat de operatie uitstekend is geslaagd!



En nu, Dan?...

Trek je vliegenierspak aan en kom mee...



Je vroeg me of er sneeuw was in Afrika. Straks zie je sneeuw... boven de Kilimandjaro. We gaan met vakantie, Piet!



Een nieuw avontuur van **MICHEL VAILLANT!**



Het heeft bepaald niet aan Michel gelegen dat er al zo lang niets opwindends in het wereldje van de coureurs gebeurd is; maar na het avontuur met de gemaskerde racer was het stil geworden in het Amerikaanse en in het Russische kamp. zo stil, dat meneer Vaillant besloot ze 'ns uit hun tent te lokken. Hoe goed (tè goed haast!) hem dat lukte, kun je lezen in het nieuwe avontuur van Michel Vaillant, dat volgende week in PEP begint!



© 1964 Editions Lombard



**NOG EEN WEEK GEDULD
DAN VALT HET
STARTSCHOT OP HET**

CIRCUIT VAN DE ANGST!





Met Rik
aan de
slag

DE GESTOLEN REMBRANDT

COMMISSARIS Baardemakers en de journalist Rik Ringers brachten een weekend door bij Jean Mirandol, een bekend verzamelaar van oude schilderijen. Behalve deze twee waren ook een deskundige op het gebied van de schilderkunst, Boussardel, en Willem Remy, de directeur van een bank, uitgenodigd. Die zaterdagavond bekeken de gasten de verzameling van hun gastheer, die van elk schilderij de geschiedenis kende en het niet over zijn hart kon verkrijgen er ook maar één over te slaan. Op een gegeven moment bleef hij voor een wel heel mooi schilderij staan. Nogal overdreven strekte hij zijn armen uit en riep: „Dit is een echte El Greco! De waarde van het schilderij is nauwelijks te schatten. Ik heb het laten verzekeren voor drie miljoen gulden... Toch is dit nog niet eens het duurste schilderij in mijn collectie. Ik heb een „Portret van Saskia“, geschilderd door Rembrandt! Een paar weken geleden kon ik het kopen en ik heb het meteen laten verzekeren... voor tien miljoen gulden!”

In de nacht van zaterdag op zondag schrokken Baardemakers en Rik wakker van wat verdachte geluiden. Er klonk een kreet en meteen daarop een doffe bons. Het geluid scheen te komen uit het kantoorje vlak naast de grote zaal waarin de schilderijen hingen. Toen Rik het kantoorje binnenrende, struikelde hij haast over het lichaam van Mirandol. De verzamelaar lag voorover op de grond, op zijn hoofd een steeds groter wordende buil. Hij was neergeslagen met een loden pijp, die naast hem lag. Het kostte enige moeite om hem tot bewustzijn te brengen, maar eindelijk sloeg Mirandol toch zijn ogen op. Verdwaasd keek hij om zich heen, toen opeens wist hij weer wat er gebeurd was en hij fluisterde: „Een gemaskerde man... Mijn Rembrandt gestolen...”

Baardemakers schoot het kantoorje uit. In de schilderijenzaal was de ereplaats leeg. De Rembrandt, de parel van de verzameling, was inderdaad verdwenen. Intussen waren ook de twee andere gasten komen kijken wat er aan de hand was. Terwijl Baardemakers ze ondervroeg, bekeek Rik de loden pijp. „Een diefstal?” riep Boussardel. „Maar dat is ongehoord! En dat, terwijl ik rustig lag te slapen...” „Ik heb zo vast geslapen,” zei Remy, „dat er naast mijn bed een kanon af geschoten had kunnen worden zonder dat ik het gehoord had! Hoewel, dat is eigenlijk een beetje overdreven, want die kreet en de bons hoorde ik wel.” — Nu kwam Rik naar het groepje toe. „Er staat geen enkele vingerafdruk op de loden pijp. De dief moet handschoenen gedragen hebben.” De commissaris ging alle uitgangen van het huis bekijken. Elke deur was gesloten, geen enkel slot opengebroken. De dief moest dus nog in huis zijn! — „Meneer Mirandol,” zei Baarde-

makers, „u bent mijn enige hoop, kunt u de dief niet beschrijven?” „Nee, het spijt me,” zuchtte de verzamelaar. „maar alles ging zo snel! Ik kon maar niet in slaap komen, dus ben ik naar beneden gegaan om m'n boeken bij te werken. Ik zat achter mijn bureau en was op niets verdacht. Toen opeens klonken er lichte, vlugge stappen achter me. Voor ik me kon omdraaien, kreeg ik een klap op mijn hoofd...”

„U heeft uw aanvaller dus niet gezien?” — „Nee.”

Op dat moment zag Rik een witte vlek op de grond. Hij bukte zich en kwam overeen met een zakdoek in zijn handen, die half verscholen in een plooi van het vloerkleed had gelegen. De zakdoek lag op de plaats, waar Mirandol was neergeslagen. Hij liet hem zien aan de commissaris. In een van de hoeken stonden de letters WR. Baardemakers draaide zich om naar Willem Remy.

„U begrijpt,” zei hij, „dat hierdoor een zware verdenking op u valt!” „Dat begrijp ik niet,” viel de bankdirecteur woedend uit. „Gisteravond, vlak voor ik naar bed ging, merkte ik al dat een van mijn zakdoeken verdwenen was! Als u mij dan zo graag voor de rechter wilt slepen, zult u een overtuigender bewijs moeten vinden!”

Daar stond de commissaris. Moest hij Remy arresteren? Maar het kon waar zijn wat de bankdirecteur hem had gezegd... Will jij hem even helpen? Als je het verhaaltje nog 'ns doorleest, moet je erachter kunnen komen wie de schuldige is. Lukt het je echt niet, dan kun je nog altijd op pagina 30 kijken. Daar staat de oplossing.

© 1964 Editions Lombard





DE VIERDE

ZORRO

OP EEN AVOND, DICHTBIJ DE PUEBLO DE LOS ANGELES, VOOR DE KLEINE RANCHO VAN JOSE MARTINO.



O, ASTU-BLIEFT...

DIT IS
ONS
ENIGE
BEZIT!

WIJ MOE-
TEN UW SPUL-
LEN VERBEURD
VERKLAREN. U
HEEFT UW BE-
LASTINGSSCHULD
NIET VOLDAAN,
SEÑOR MARTINO...



MAAR
IK
HEB
BE-
TAALD!

U WAS TE LAAG AANGE-
SLAGEN EN U WEIGERDE
HET RESTERENDE BE-
DRAG TE BETALEN, DUS
HEB IK GEEN ANDERE
KEUS!



NIET DIE VAAS! DAT
IS DE ENIGE HERIN-
NERING AAN MIJN
MOEDER!

GA OP-
ZIJ.



HIER
HEEFT
U HET
RECHT
NIET
TOE!

LAAT LOS,
DWAAS!

BENG!



OP DAT OGENBLIK, DAAR VLAK-
BIJ...

EEN SCHOT! HET
KWAM VAN MARTINO'S
RANCHO!



HIJ HEEFT EEN
OFFICIER VAN
DE KONING AAN-
GEVALLEN. HIJ
MOET GESTRAFT
WORDEN.

IS DAT EEN
BEVEL, WITTE-
NANT RODRIQUEZ?



NEE!

STIL, VROUW! IK ZAL
DEZE MAN LEREN
MET DE WET TE
SPOTTEN!



LATER OP DE AVOND...



LUITENANT RODRIGUEZ VERWACHT U TIJDENS DE VOLGENDE DANS IN DE WIJNKELDER.

GOED, IK ZAL ER ZIJN!

BERNARDO BRENGT DE BLOOD-SCHAP OVER, DIE HIJ HEEFT AFGELUISTERD...



HET WIJNGLAS ONDERSTE BOVEN... DAAR HEB IK OP GEWACHT!

DAAR GAAT HIJ, IK MOET SNEL HANDELEN!

EEN OGENBLIKJE, ALSTUBUEFT. IK ZAL EVEN EEN VERFRIS-SING VOOR U HALEN.



EVEN LATER...



U HEEFT HET GELD?

SI! MAAR IK WIL WEL EVEN ZIEN WAT IK GA KOPEN!

KOSTBARE OUDE VOORWERDEN, MIJN VRIEND... VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS, WAARTEGEN JE ZE KUNT VERKOPEN! ZE ZIJN VEILIG VERBORGEN IN DE POST BIJ HET LOS FLORES RAVIJN!



KNAP WERK, LUITENANT! IK HOOP DAT U NIET GESNAPT WORDT.

HAHA! IK BEN DE BE-LASTINGOPHALER! WIE ZAL MIJ DURVEN TEGENSPREKEN? IEDEREEN IS BANG VOOR JUAN RODRIGUEZ!



IK HEB ALLES GEHOORD, LUITENANT! WIE ZOU MIJ HIER VERWACHTEN, TERWIJL ER BOVEN NOG VIER ZORROS ZIJN?



ZORRO!

IK GEEF U EEN MINUUT OM EEN VOLLEDIGE SCHULDBEKENTENIS TE ONDERTEKENEN! DAARNA SNIJ IK U HIER OP EN LICHT UW MEERDEREN IN!



NIET LANG DAARNA...



WAT IS ER GEBEURD, SERGEANT GARCIA?

IK HEB DE HAND GELEGD OP EEN MISDADIGER, DON DIEGO! TERWIJL U HIER WAS, ALS ZORRO VERKLEED, WAS DE ECHTE ZORRO ER OOK! IK WILDE ALLEEN DAT IK HEM OOK TE PAKKEN HAD GEKREGEN!

© 1964 Walt Disney Productions



EEN PRACHTIGE AVOND, BERNARDO... DE MENSEN ZULLEN HUN VERBEURD VERKLAARDE GOEDEREN WEL GAUW TERUGKRIJGEN. MISSCHIEN KRIJGT LOS ANGELES NU EEN EERLIJKE BELASTING OPHALER!

Volgende week neemt Don Diego de la Vega het weer op tegen zijn oude vijand, kapitein Monastario, in

HET SPOOK VAN DE MISSIEPOST





De man op de lok moet snel kunnen besluiten en een evenwichtige natuur hebben, wil hij instaan voor het veilige vervoer van zijn passagiers.

Pas dan kan hij later instaan voor het veilige vervoer van honderden reizigers. De eerste kennismaking met het werk vindt plaats op de rangeerloek; wanneer hij zijn vooropleiding tot een goed einde brengt, volgen de cursussen voor de Diesel Elektrische Tractie, de DELT, en de Elektrische Tractie, de ELT. Om het tot een volwaardig machinist te brengen zijn zeker 6-9 jaar diensttijd nodig. Maar ben je eenmaal zover, dan heeft het vak je ook goed „te pakken”. Ondanks de lange werktijden (5 x 9 uur per week), de onregelmatige diensten (vaak ziet een treinbestuurder de zon opkomen!) geeft het werk een grote voldoening. Naast een uitgebreide technische kennis (een treinbestuurder moet z'n lok kennen als z'n broekzak en storingen kunnen verhelpen) is een goede wegbekendheid een eerste vereiste; hij moet op de hoogte zijn van plaatselijke snelheidsbeperkingen en weten waar zijn aandacht bijzonder gewenst is. Hoewel hij ten volste kan vertrouwen op het ingenieus uitgedachte veiligheidssysteem, mag zijn aandacht nimmer verslappen; want hij weet dat hij, behalve zijn instrumenten, ook vele mensenlevens in zijn hand heeft. De treinbestuurder is een man met gezag. Bij z'n aanstelling wordt hij dan ook beëdigd en hij is gemachtigd om proces-verbaal op te maken. Helaas is dat nog nodig: vernielzuchtige of roekeloze knapen kunnen de baan soms onveilig maken. Wisten jullie dat elke treinbestuurder het hart in de keel slaat wanneer hij kinderen op de spoorbaan ziet? Wisten jullie dat er nog onverstandige lummels rondlopen die „spelen”, wie het langst tussen de rails durft te blijven staan bij een naderende trein? Geef je oren en ogen goed de kost bij het oversteken van een onbewaakte overweg, en is het veilig, aarzel dan niet, maar steek vlug over. Laat de man op de lok het plezier in zijn werk houden.

Weer hebben wij aan drie mensen gevraagd iets over hun beroep te vertellen. Deze week zijn het een treinmachinist, een stewardess en een beroepsvoetballer, die alledrie enthousiast hun medewerking verleenden, omdat zij geen ander beroep zouden willen uitoefenen dan....

HET BEROEP DAT ZIJ KOZEN

DE MAN OP DE LOK

DE tijd van de stoomafblazende en fluitende locomotieven is voorbij in ons land, maar verdween daarmee ook de grote attractie van het vak van treinmachinist? Zoals die stoere mannen, hoog boven op de locomotief, de enorme stoomketel aan het werk hielden en als echte ruiters „Het IJzeren Paard” over de rails lieten denderen, puffen en hijgen, dat was iets waarvan je als jongen droomde. Dit leek je het einde.

Het vak van treinmachinist heeft nog steeds een grote bekoring, ook al is er in onze moderne mechanische tijd van sterk opgevoerde snelheden iets van de vroegere romantiek verloren gegaan.

Jonge kerels met een behoorlijke technische aanleg en een grote dosis verantwoordelijkheidsgevoel zullen, wanneer ze dit willen, zeker de weg vinden naar de cabine van een diesel of een elektrische locomotief. Die weg begint doorgaans bij de ambachtsschool of ETS. Wanneer je deze scholen met succes hebt doorlopen en je hebt het plan opgevat treinmachinist te worden, solliciteer je bij de N.S. in Utrecht, waarna je psychologisch wordt getest. Een aspirant-treinmachinist moet tonen behalve een gezond verstand ook verantwoordelijkheidsgevoel te bezitten, hij moet snel kunnen besluiten en een rustige, evenwichtige natuur hebben.



Een kijkje in de cabine, waar rust en volledige concentratie eerste vereisten zijn. Er is geen overdaad aan instrumenten, maar alles luistert zeer nauw.



HET MEISJE IN DE LUCHT

ER lopen vreemde mensen rond op deze wereld. Zo is er een die ooit 'ns heeft uitgerekend hoe groot de afstand is die een stewardess tijdens een vlucht Amsterdam-New York in een DC-8 aflegt. Vijfentwintig kilometer... denk je dat 'ns in: vijfentwintigduizend meter lopen met kranten en koffie en wat er zoal meer nodig is voor een goede en plezierige verzorging van de passagiers. En al die meters op maar één vlucht.

„Toch is het een fijn beroep,” zegt KLM-stewardess Lous van Teerns. „echt een fijn beroep. Maar daarom kan het ook nog wel 'ns zwaar zijn, heel zwaar soms. Als je op New York vliegt, maak je een dag mee die zes uur langer duurt dan een normale en zes uur is heel wat! Behalve het tijdsverschil tussen verschillende landen is er ook nog het vaak enorme temperatuurverschil. Het hoeft niet zo erg te zijn om een ijzig Schiphol achter je te laten en een paar uur daarna in een plaats aan te komen waar de temperatuur zo'n veertig graden boven het vriespunt is, maar andersom is 't minder leuk. Nee, het is echt niet voor niets dat je jonger moet zijn dan 29 en dat je met de KLM een contract kunt sluiten voor maar vijf jaar. Want al ben je dan bij een uitgebreid medisch en psycho-technisch onderzoek helemaal goedgekeurd, je moet echt wel jong en sterk zijn om zo'n ongeregeld leven als wij hebben vijf jaar te kunnen volhouden.”

Zij zit in een gemakkelijke stoel achter een kopje hete chocolademelk in een restaurant van Schiphol. Op het platform staat een DC-8. Boven het hoge gieren van de straalmotoren uit klinkt de stem van een omroepster, die vertelt dat het toestel uit New York net is aangekomen.

„Je moet een behoorlijke algemene ontwikkeling hebben als je stewardess wilt worden,” zegt Lous, „al is een middelbare-schoolopleiding niet beslist nodig. Je moet vlot een gesprek kun-

nen voeren in het Frans, Duits en Engels. Je mag niet verlegen zijn. Als je wordt aangenomen, volg je hier op Schiphol een cursus van twee maanden.

Je leert hoe je je tegenover de passagiers moet gedragen, welke drank bij welk gerecht hoort, hoe je baby's moet verzorgen en nog veel meer. Eén dag ga je naar Den Haag, naar een schoonheidssalon, waar gekeken wordt welke make-up het best bij je past, welke poeder en welke kleur lippenstift en zo. Ook kijken ze daar welk kapsel je het beste staat. Aan het eind van de cursus is er een examen en als je daarvoor slaagt, ben je stewardess.” Zij wordt onderbroken door de stem van de omroepster, die de passagiers voor Londen verzoekt zich naar het toestel te begeven.

„Vrijdags bel ik altijd even op om te horen voor welke vluchten ik ben ingedeeld. Anderhalf uur voor de vertrektijd moeten wij ons melden op Schiphol, waarna ik meteen ga horen of er nog bijzondere gevallen zijn. Er kunnen belangrijke mensen meevliegen, of baby's en kleine kinderen. In elk vliegtuig zijn twee wiegen, maar als er meer dan twee baby's meegaan, moet er ook voor meer wiegen gezorgd worden. Dan wordt de hele bemanning door een instructeur ondervraagd over wat er gedaan moet worden in geval van nood. Dit is heel belangrijk. Als iemand van ons iets niet goed weet, kan de captain, de gezagvoerder, een ander meevragen. Drie kwartier voor de vertrektijd ga ik aan boord. Ik kijk of alles netjes is, vouw alvast de kranten en vul de namen van de bemanningsleden in op het flight-log, een formulier met de voornaamste gegevens over de vlucht zoals de hoogte waarop we zullen vliegen, de vermoedelijke tijd van aankomst en meer van die dingen. De passagiers komen er zo ook iets meer van te weten. Een kwartier voor de start komen de passagiers aan boord. Ik verwelkom ze, wijs ze hun plaats, pak hun jassen, mantels en hoeden aan en deel kranten en snoepjes rond. Na de start begint mijn echte taak. De passagiers moeten beziggehouden worden, ze moeten iets te eten of te drinken hebben. Het klaarmaken daarvan gebeurt in de pantry (het keukentje) door de hofmeester, ik breng het alleen maar rond. Als er

kinderen zijn, geef ik ze wat speelgoed. Tijdens lange vluchten, over de pool of naar New York bijvoorbeeld, houden wij de passagiers met spelletjes bezig. Wij stellen allerlei vragen; zij moeten de antwoorden op een briefje schrijven. Wie de meeste goede antwoorden heeft, krijgt een prijsje.

Er zijn héél mooie vragen bij soms... wat is de leeftijd van alle bemanningsleden bij elkaar?, en: hoeveel raampjes zitten er in een DC-8? Dan komt het moment waarop voor ons de vlucht erop zit en een andere bemanning het vliegtuig en de passagiers overneemt. Met een busje worden we naar een hotel gebracht. Als wij ons hebben opgeknapt, gaan we meestal met de hele bemanning ergens eten en daarna naar een of andere voorstelling, maar als we de ochtend daarop meteen al weg moeten, komt daar niet veel van. Als je gaat vliegen, moet je fit zijn en beslist niet half uitgeslapen. De terugreis verloopt eigenlijk net zo, alleen kruip ik dan niet in een busje om naar een hotel gebracht te worden, maar in m'n eigen „eend”, die mij naar m'n kamers brengt!”



Linksboven: Bij de deur van de geweldige DC-8 staat de stewardess de passagiers op te wachten. Boven: Het zit er weer op. Gauw de „eend” in en dan naar huis! Onder: Terug uit New York! De volledige bemanning van een DC-8 met één extra stewardess



DE BEROEPS- VOETBALLER

OF beroepsvoetballer een mooi vak is?" Faas Wilkes heeft voor het antwoord nog geen seconde bedenktijd nodig. „Een machtig vak!" zegt hij, maar Faas laat er toch bedachtzaam op volgen: „Je moet natuurlijk wel erg veel voetbaltalent bezitten om te slagen. Kijk, ik zie het zo: als je een studieknobbel hebt, als je bijvoorbeeld dokter, leraar of apotheker zou kunnen worden, moet je die studie belangrijker vinden dan het voetballen. Als voetballer kun je veel pech hebben, bles sures kunnen je uitschakelen vóór je de top hebt bereikt. En wat dan? Als je geen ander beroep hebt geleerd, zit je. Het is een riskant vak, alleen de allersterksten houden het jarenlang vol. En je moet ook karakter hebben, je moet een dóórsetter zijn, je moet „netjes" willen leven, vroeg naar bed, niet te veel feestjes, geen sigaretjes, vooral goed op jezelf passen, teleurstellingen dapper verbijten. Nee, beroepsvoetballer is vast en zeker geen gemakkelijk vak. Maar als je talent hebt, als je dóórzet... dan is het een prachtig beroep!" Zou beroepsvoetbal met studie te combineren zijn? Zo zou je door te voetballen bijvoorbeeld het geld voor de studie kunnen verdienen. „Hm... tegelijk studeren en beroepsvoetballer zijn?" mompelt Faas Wil



Rechtsboven: Als er een voetballer in Nederland is hij wie je aan de houding alleen al kunt zien wie daar speelt: is dat wel Faas Wilkes? Boven: De verwoede pogingen van de Haarlempeler om in het bezit van de bal te komen, zullen weinig resultaat hebben. Onder: Het is weer 'ns gelukt. De hele verdediging is uit elkaar gespeeld en dan volgt laag over de grond het schot.

kes, „nee, dat lijkt me in negen van de tien gevallen een te zware opgave. Je moet bar begaafd zijn om in je studie en ook nog op het voetbalveld een uitblinker te zijn. Je kunt het voetballen — net zo min als de studie — er niet „zo maar bij" doen. Maar voor de jongens die niet over een studieknobbel beschikken en tegen wie de voetbaltrainers zeggen: „Als je veel oefent, kun je het later ver schoppen... doe je best jón!" is het beroepsvoetbal een fijn vak. Ik speelde als profvoetballer jarenlang in Italië en Spanje. Ge loof maar gerust dat die jaren voor mij onvergetelijk zijn. Dank zij mijn „gouden voetbaljaren" bezit ik nu in Rotterdam een flinke modezaak. Ik verdiende door mijn liefhebberij het kapitaal om een zaak te openen. Daarom denk ik met dankbaarheid terug aan die periode als beroepsvoetballer. „Wiel-kès... Wiel-kès!" schreeuwden tienduizenden Milanezen als ik voor Internazionale (Inter) met de bal aan m'n voet op het doel afrende. Inter speelde zijn thuiswedstrijden in het geweldige San Siro-stadion, dat plaats biedt aan niet minder dan 90.000

voetbalsupporters. Wat konden die Milanezen op de tribunes een lawaai maken! Als hun club de leiding had, huilden ze van vreugde. Als hun club achter stond, huilden ze van verdriet zo zijn de Italianen, temperamentvol warmbloedig, het ene moment dol van vreugde, twee tellen later diep be droefd. Maar met evenveel plezier denk ik terug aan de jaren toen ik nog een aspirantje was in een klein Rotterdams clubje, HION. Ik was een echte pingelaar, ik wilde alsmaar dribbelen, drijven, pingelen, ik had er een gruwelijke hekel aan de bal af te geven. „Faaaaas... afgeven!" riepen de andere jongens, maar ik liet ze mooi schreeuwen.

Dirk Nijs, een man als een boom, trad bij een van die wedstrijden als scheidsrechter op. Ik pingelde en pingelde. Dirk Nijs floot af, riep me bij zich en zei: „De ander jongens willen óók voetballen... je geeft de bal af! Heb je dat begrepen?!" Ik wilde meteen het veld aflopen, maar Dirk Nijs hield me tegen. „Voetballen of ik laat je schorsen!" gromde hij. Goed, ik bleef in het veld. Of ik toen de bal afgaf? Vergeet het maar ik bleef pingelen tot de laatste seconde...



Mickey en Goofy

Mickey en Goofy doen mee aan de wedstrijd voor ouderwetse vliegtuigen. Om de deelnemers de gelegenheid te geven hun vertrouwen in de gammele toestellen te tonen, laat de plaatselijke bank hen een zak goud ophalen. Boris Boef die zijn ballon op een afgelegen plaats heeft laten opstijgen, laat zijn mannen boven de wolken vliegen.



© 1964 Walt Disney Productions



CLIFTON EN D



E SPIONNEN

Sergeant Stockfish van de geheime dienst is bij Clifton lang gekomen om er zijn handen te wassen. Intussen schijnt er op een verlaten strand iets aan de hand te zijn.





Ja, hoor,
er wordt al
gebeld!



Ze denken dat ik nu helemaal van de
kaart ben! Ze komen me halen! Nu
moet ik oppassen en net doen of ik
echt de kluts kwijt ben!



Goedenavond,
kolonel Clifton!

Hallo!



Doe eens net zoals
je poezen!

Graag!



Miauwl! Miauw!

Mooi zo! Hij is zo
volgzaam als een lammetje!
Het gas heeft zijn werk
uitstekend gedaan!



Ga je nu vlug aankleden,
poesje! Ik blijf onder aan de trap
wachten tot je klaar bent!

Zeker sergente!
Ik ben zo terug!



Mooi za, hij heeft
niets gemerkt! Ik ben be-
nieuwd wat er gaat
gebeuren!



Sjongejonge, dat loopt werkelijk
gesmeerd! De chef zal wel heel
tevreden zijn!



Ik heb de indruk dat het een bijzonder
woelig nachtje zal worden!



Daarom zal ik mijn paraplu
meenemen! Die kan me wel
eens van pas komen!



En? Komt er nog wat van?

Hier ben ik!





WORDT VERVOLGD



VUURVOGELS VLIEGEN UIT



TOEN de Vuurvogel na zijn allereerste vlucht terugkeerde naar het nest, bleek de droom van Harley Earl een plezierige werkelijkheid te zijn geworden. Die meneer Earl was het hoofd van de afdeling vormgeving bij General Motors. De droom was begin 1953 tot hem gekomen en de Vuurvogel was de inmiddels beroemd geworden Firebird I, de eerste Amerikaanse wagen die door een gasturbine werd aangedreven. Er zaten meer opvallende bijzonderheden in de slanke Vuurvogel verwerkt. Eigenlijk was het een laboratorium op wielen, waarin van alles en nog wat werd uitgeprobeerd. Tijdens die eerste rit, waar wij het daarnet over hadden, zat de coureur Mauri Rose achter het stuur, de man die drie keer al zijn tegenstanders in zijn zak had gestoken tijdens de 500 mijlen van Indianapolis. Hij vond het een prachtwagentje. Na-

tuurlijk, er zaten ook wat foutjes onder de kap: hij maakte nogal wat lawaai, de uitlaat werd gloeiend heet en het ding slurpte brandstof alsof hij in één kilometer genoeg wilde drinken voor een heel jaar. Maar dat waren allemaal gebreken die te verhelpen waren.

In 1955 kwam in een heel nieuwe vorm Firebird II. De carrosserie (het koetswerk dus) van de allereerste Vuurvogel was van glasvezels, het chassis van deze wagen was gemaakt van titanium, een bijzonder sterk en licht metaal. Er zat een nieuwe turbomotor in, terwijl de hitte van de uitlaatgassen nu gebruikt werd om de aangezogen lucht vóór te verwarmen. Bij de Firebird I ging al deze hitte verloren. Het eerste model was een éénzitter, in deze tweede Vuurvogel konden vier mensen vervoerd worden, wat betekende dat bijvoorbeeld de

Firebird I waren hiermee opgeheven. Toen werd in de neus van de motor een geluiddemper aangebracht en het straaljagergeluid van de eerste Vuurvogel stierf weg.

Intussen stond de derde Firebird al op stapel en wat er ook voor opzienbarends in zijn twee voorgangers te bewonderen was geweest, deze wagen sloeg alles. Om maar 'ns wat te noemen: er zit geen rempedaal in, geen gaspedaal, geen stuurwiel..... Als je in de wagen kruipt en je legt je linker arm op de leuning, dan glijdt je hand vanzelf op een knop, een vrij grote knop, waaronder een buisje zit dat in de vloer verdwijnt. Het heeft wel iets van een versnellingspook, zoals je die in lage sportwagens ziet, maar dit is de bewuste pook niet: dit is veel meer. Als je de knop naar voren duwt, gaat de wagen steeds harder rijden; haal je hem naar je toe, dan komt de Vuurvogel tot stilstand. Voor een rechter bocht hoeft je alleen maar de knop naar rechts te bewegen, voor een linker bocht naar links. Door de knop een kwart slag te draaien, kun je de wagen achteruit laten rijden. Vlak bij deze stuurknuppel zitten twee knopjes. Bij de een staat „Autoguide“, bij de ander „Cruisecontrol“. Druk je de eerste in, dan komt een bepaald en uiterst ingewikkeld systeem in werking. Het zorgt ervoor dat de wagen een op de weg liggende of in de weg aangebrachte kabel volgt. Je hoeft dan alleen nog maar de snelheid te regelen en is je dat ook nog te veel, dan druk je de andere knop in, waarop de wagen volkomen automatisch gaat rijden. Er zitten twee motoren onder de motorkap van de Firebird III: een tweecilindermotor van 10 pk, die het elektrisch vermogen en de hydraulische druk levert voor alle bijkomstige rijhandelingen, en een gasturbinemotor, die zijn 228 pk helemaal kan inzetten voor de voortstuwing van de wagen. De gestroomlijnde carrosserie is van glasvezels, de twee cockpits voor de passagiers van doorzichtig plastic. De staartvinnen achterop verhogen de stabiliteit van de Firebird, die door zijn geringe hoogte (het topje van de cockpits ligt iets meer dan 1,10 meter boven de grond) en vrij brede wielbasis toch al vast op de weg ligt, maar vergeet even niet dat je met zo'n apparaat een snelheid kunt halen van 260 km per uur.....



Linksboven: Daar gaan ze, de drie broertjes, Firebird I, II en III, van wie de jongste (en de grootste) zijn twee voorgangers in snelheid en technische perfectie ver overtreft. Linksonder: De Firebird III van 1958, zonder rempedaal, gaspedaal en stuurwiel, is volgzamer als een lam en haalt een snelheid van 260 km per uur... Boven: De Firebird II van 1955, zuiniger in brandstofgebruik dan nr. I en plaatsbiedend aan vier personen; door een geluiddemper in de neus van de motor maakt hij aanzienlijk minder lawaai dan de eerste. Onder: De oudste van de familie: de Firebird I, de eerste Amerikaanse wagen die door een gasturbine werd aangedreven.

luchtverversing en de verwarming moesten worden opgevoerd. Dat de hete uitlaatgassen nog eens gebruikt werden, had twee voordelen: niet alleen daalde door de voorverwarmde lucht het brandstofverbruik aanzienlijk tot het ongeveer gelijk kwam met het verbruik van een zuigermotor, maar bovendien werd er zoveel warmte aan de gassen onttrokken, dat de temperatuur ervan in de uitlaat zo'n duizend graden lager kwam te liggen! Twee van de drie bezwaren tegen de





ROB ROY

Tijdens de Engelse overheersing in Schotland weet Rob Roy, de leider van de Schotse clan MacGregor, keer op keer aan de Engelse soldaten te ontkomen. Na een haastig bezoek aan zijn jonge bruid op Inversnaid is Rob de bergen in gelucht. Hij ziet op zekere dag een groep Engelsen naar Inversnaid trekken. Killearn, de Engelse aanvoerder beschuldigt Lady Glengyll ervan haar zoon Rob Roy onderdak te hebben verleend en hij geeft zijn soldaten bevel haar bezittingen in beslag te nemen.







DE ENGELSEN IN HET FORT OPENEN HET VUUR EN DWINGEN DE SCHOTTEN DEKKING TE ZOEKEN...



EVEN LATER KRIJGT ROB EEN DROEVIGE BOODSCHAP.

DUGAL! IK MOET NAAR MIJN MOEDER! OMSIN - GEL EN BELEGER HET FORT TOT ZIJ ZICH OVERGEVEN!

GOED!



EN TERWIJL ROB ONDERWEG IS...

ROBBIE...ROBBIE...
HIJ KOMT, MOEDER! SPAAR UW KRACHTEN.



HIJ MAG NIET TEGEN DE SOLDATEN VECHTEN. JIJ MOET HEM TEGENHOUDEN, HELEN MARY!

JA, MOEDER.



ER MAG NIET MEER GEDOOD WORDEN. EEN OORLOG IS ZO GAUW BEGONNEN, MAAR WAAR IS HET EINDE?



LADY GLENGYLL HEEFT GE-LIJK. ER IS NIET ZOVEEL VOOR NOOIG OM EEN BOS IN BRAND TE STEKEN, MAAR HET IS ZO MOEILIJK HET VUUR TE DOVEN. ZAL ROB NA DEZE ZWARE SLAG EEN POGING WAGEN IN VREDE TE LEVEN MET DE ENGELSEN?



IS ZIJ... DOOD?

JA, ROB. ZIJ STIERF NET.



TWEE DAGEN LATER KLINT HET PRACHTIGE KLAAGLIED VAN DE MACGREGORS OVER HET MEER.



VOL HAAT KIJKT ROB NAAR DE HERTOG VAN ARGYLL, DIE OOK NAAR DE BEGRAAFPLAATS GEKOMEN IS...

IK BRENG DE LAATSTE EER AAN MIJN NICHT. ZIJ WAS EEN GROTE VROUW! MOGE ZIJ IN VREDE RUSTEN!

© 1964 Walt Disney Productions



U EERT ONS ALLEN, MILORD!



HET GELUID VAN PAARDEHOEVEN DOET HEN OPKIJKEN...

MONTROSE!



LAAT DIT AAN MIJ OVER, ROB!

WORDT VERVOLGD



BOB SPAAK op zijn sport praatstoel

TERWIJL de Olympische Winter-spelen nog in volle gang zijn, heb ik gelegenheid je nog 'ns een paar dingen te vertellen die je bij het volgen van de wedstrijden in Innsbruck te pas kunnen komen. Ik noem maar de voorbereiding van de Russische ijshockeyspelers. Rusland, de Sowjet-Unie, is sinds maart 1963 wereldkampioen. En hoewel ik je al

wel iets te betekenen hadden, wel al iets bereikt hadden. Ze bekeken die films, ze keken naar de beenslag van de een en naar de armslag van de ander, ze bestudeerden de keerpunten en al die dingen meer en ze zeiden: „Zie je, hier heb je nou een bepaald aspect, een onderdeel van de zwemmethode dat bij onze meisjes nog aanzienlijk verbeterd kan worden.” En zo (ik zou nog veel meer voorbeelden kunnen geven) slaagt men erin op vele sportgebieden in de voorste rij te komen.

Nu hadden we het over ijshockey, hè? We hebben er al eens over gesproken dat de Russen pas vrij laat ijshockey zijn gaan spelen. Eigenlijk pas goed na 1946, maar toen hebben ze dan ook fors aangepakt. Op het ogenblik wordt het spel daar al gespeeld door meer dan 100.000 junioren en seniores. Nationale trainers zijn de heren Tarasow en Tsjernychew. Wat hebben dezen o.a. voor elkaar gebracht? Ze hebben de beste teams van de Sowjet-Unie samengebracht in één afdeling

(de hoogste klasse), geconcentreerd rond de Russische hoofdstad Moskou. Dat betekent dus, dat deze sterkste teams voortdurend tegen elkaar spelen en dat van ieder team dus steeds een flinke prestatie geëist wordt. Omdat ze dat alleen niet genoeg vonden, brachten de Russen in de periode die aan de Olympische Winter-spelen vooraf ging, hun spelers in contact met de sterkste spelers uit het buitenland. De „Windsor Bulldogs” uit Canada brachten een bezoek aan Rusland, de Russen zelf trokken naar de Verenigde Staten en Zweden en nodigden verder Amerikanen, Finnen en andere ijshockeys uit tegen hen te komen spelen.

De trainers zijn tot de conclusie gekomen dat de tegenstanders van de Russen fouten gingen maken wanneer ze voortdurend onder druk werden gehouden door de steeds weer razendsnel, in geweldig tempo, aanflitsende ijshockeys van de Sowjet-Unie. Tempo en nog meer tempo, dat is wat we moeten hebben, zeiden de trainers. Want wat hadden ze ontdekt? In de drie wedstrijden bij de wereldkampioenschappen in Stockholm 1963 tegen Canadese amateurs, Tsjechen en Zweden hadden de in hoog tempo opererende Russen 80 schoten op het doel van de tegenstanders losgelaten, waarvan er tien een goal hadden opgeleverd, terwijl de diverse tegenpartijen maar tot 60 schoten en vijf treffers kwamen. Conclusie: hoe hoger het tempo ligt, hoe meer schoten je kunt afvuren, en de tegenstanders worden steeds onzekerder. Op het moment dat ik dit schrijf, heb ik er nog geen idee van hoe het de Russen in het Olympisch ijshockeytoernooi zal gaan.

Het is best mogelijk dat ditmaal de Canadezen een ploeg op het ijs hebben waaraan niemand kan tippen.

Russen komen goedbeslagen ten ijs...



HET HOGE TEMPO VAN DE RUSSEN

eens verteld heb dat de Canadezen zonder twijfel wel in staat zouden zijn een team samen te stellen dat sterker is dan welke andere nationale ploeg ook, wil ik de kwaliteiten van de Russen toch allerm minst kleineren.

De Russen kunnen er inderdaad iets van en dat is niet toevallig, want ze hebben er hard voor gewerkt. Kijk 'ns, in Rusland gaat dat over het algemeen allemaal een beetje anders dan bij ons. Als ze op sportgebied iets willen leren, iets goed willen leren, zijn ze niet kinderachtig. Als voorbeeld noem ik je, dat ze een aantal jaren geleden de beroemde Engelse tennisser Fred Perry (een van de allerbeste spelers ter wereld in de jaren voor de laatste wereldoorlog) eenvoudig verzochten naar hun land te komen om de Russische jeugd de fijne trekjes van het toptennis bij te brengen. Sindsdien hebben verscheidene Russische spelers zich toch ontwikkeld tot tegenstanders met wie men rekening moet houden.

Ander voorbeeld: het Russische zwemmen, voor zover het de dames betrof, hield geen gelijke tred met dat van de heren, die tot de sterksten ter wereld behoorden en behoren. Daar moest wat aan gedaan worden. Wat deden de Russen? Ze maakten overal in de wereld opnamen van zwemsters die



DE RYAN FLEX

WING

**DOOR
HUGO HOOFTMAN**

EEN van de merkwaardigste vliegtuigjes die in het Amerikaans luchtruim rondvliegen, is de Flex Wing van de Ryan Aeronautical Company. Het is een eenpersoons-proefvliegtuigje met als voornaamste kenmerk de typische vleugel, een drie-hoekige lap nylon. Op 23 mei 1961 werd de eerste vlucht met deze Flex Wing gemaakt en de Amerikanen waren meteen enthousiast over de resultaten. De nylon vleugel kan worden opgevouwen tot een klein pakje. De bedoeling is dat in tijd van oorlog deze opgevouwen Flex Wings als kleine pakketjes door transportvliegtuigen aan parachutes worden afgeworpen. Soldaten op de grond zetten de toestelletjes in elkaar en kunnen er zó mee weg vliegen. Als ze tenminste in het bezit zijn van een vliegbrevet en op de Flex Wing zijn getraind. Het toestel heeft een Continental-motor van 100 pk die een duw-schroef aandrijft. Er wordt evenwel ook over gedacht, Flex Wings zonder motor te gaan gebruiken om bijvoorbeeld raketten te vervoeren. Een raket wordt onder zo'n nylon vleugel gehangen en het hele gevaarte wordt dan gesleept door een motorvliegtuig. Ook op dat gebied zijn al proeven genomen en waarschijnlijk liggen hier grote mogelijkheden voor de toekomst. De Flex Wing heeft een normale stuurknuppel en een normaal voetenstuur. Het ding rust op vier kleine wieljes, die niet intreikbaar zijn. Het vlieggewicht wordt met 500 kilo aangegeven en de maximumsnelheid bedraagt 97 km per uur. De minimumsnelheid weermee gevlogen kan worden is 39 km per uur.

Voor al het U.S. Army Transportation Command is sterk in de Ryan Flex Wing geïnteresseerd en in feite is het deze instantie die de vliegproeven financiert. De flexibele nylon vleugel werd oorspronkelijk „uitgevonden” door Francis Rogallow van het Langley Research Center van het Amerikaanse Bureau voor Lucht- en Ruimtevaart.

Oplossing van pagina 12

DE GESTOLEN REMBRANDT

Mirandol heeft zelf het schilderij weggehaald, om het bedrag van de verzekering te kunnen opstrijken. Hij heeft twee keer gelogen. Op het moment dat hij tot bewustzijn kwam, riep hij: „Een gemaskerde man... Mijn Rembrandt gestolen...” Maar hoe wist hij dat zijn aanvalleur gemaskerd was, want even daarna zegt hij dat hij hem niet gezien heeft! En hoe kon hij weten dat het juist de Rembrandt was die de dief had meegenomen, en niet een ander schilderij of nog meer schilderijen? Hij sloeg zichzelf neer met de loden pijp, waaromheen hij de zakdoek van Remy had gewikkeld om geen vingerafdrukken achter te laten en om de verdenking op de bankdirecteur te laten vallen.



KUIFJE



HET GEHEIM VAN DE EENHOORN

Als Kuifje na de inbraak zijn papieren opbergt, vindt hij een document dat in de mast van het gestolen model van de „Eenhoorn” verborgen zat. Hij haast zich naar kapitein Haddock, maar...

Kapitein! ... Kapitein! Ik ben het, Kuifje! Doe eens open!



Niets ...

Hij antwoordt nog steeds niet.



BOEM BOEM
BOEM BOEM



Nog één stap dichterbij zeg ik je, en ik laat alles de lucht in vliegen!



Zal ik de politie waarschuwen?

Nee, haal liever de slotenmaker!



Zo te horen ...
ja ... hij staat in
z'n eentje te
praten! Ik maak
me ongerust ...



Mooi! Daar is de
slotenmaker al!



Krijgt U hem
open?



Nee, hier kan ik niets aan doen.
De deur is gegrendeld ...



Dan zit er niets anders op dan hem
met geweld open te breken. Ik neem
de verantwoording op me!



Een ... twee ...



KRAK



